

## Tingmøde 2002

Vi var 6 der mødtes ved fiskerihavnen i Hadsund, det var Jens, Henning, Bent og Johnny, samt Christina og mig som kom roende fra Hobro, vi havde overnattet ved roklubben, så da vi først skulle samles klokken 10 havde vi god tid til rundstykkerne.

På vejen ud mod Als Odde mødte vi så Per og Irena fra Mariager, de var også på vej til "Bumsernes" tingmøde, da vi mødte dem var de i gang med frokosten, så vi fandt hurtigt ud af at vores maveskind også trængte til at blive lidt udspilet, så maden kom hurtigt frem i det gode vejr, vi sad i første parket til at følge med i trafikken på fjorden, det gode vejr havde rigtigt lokket folk på vandet. Det er lidt beskæmmende at opleve alt det skidt som bliver smidt i vandet fra lystfiskerjollerne, tyske øldåser og masser af avispapir som ormene har været pakket ind i, så bliver man lidt harm, især når man så også opdager at de fleste besætninger rent faktisk var tyske. Hjemme hos dem selv går den ikke, der falder ret strenge bøder for forurening, men de har nok købt det danske ferieland?

Vel ankommet til Als Odde finder vi hurtigt stedet til teltene, og snart er vi på vej op til Lise på Jægerhuset for at starte det første Tingmøde i "Bumsernes" historie, kaffen kom på bordet sammen med den hjemmebagte kage, som vi fik til favørpris.

Efter Tingmødet blev vi enige om at slæbe Hennings grill med ned på stranden, samt sende en stafet ind i landet (Bent havde fået sin bil kørt ud på Odden, sikken luksus), for at indkøbe diverse grillbare kødting, selv havde vi fået et par gode gedigne farmerbøffer med, så vi havde en rigtig hyggelig lun aften med svag vind og flot solnedgang.

Johnny havde på vejen til Hadsund hørt lokalradio, der havde de fortalt at det med pinesolen der danser, faktisk ikke havde noget med store mængder alkohol at gøre, så vi ville afprøve om teorierne holdt, altså en rimelig ædruelig aften, kun lidt rødvin og noget whyskilikør til at blande i kaffen, altså sådan for at fjerne eventuelle bismagstendenser, samt lidt af Per og Irene tjekkiske brændevin. derefter en hurtig gang hovedregning og aftalen lød på at Henning skulle komme for at vække os klokken 4,30 for så kunne vi gå over på den anden side og se ud over havet. Nu har jeg det sådan at jeg har været med Henning mange gange, så jeg tændte for alarmen i mit ur, til klokken 4.15 for så kunne jeg nå at vække ham hvis det blev nødvendigt. Sørme om ikke han kom ret præcist, kun et par min. efter aftalt tid, så vi nåede i god tid over til vores udvalgte udsigtspost.

Herfra kunne vi se en del mennesker der kom over strandene og satte sig langs kysten, de ville nok også se solen stå op.

Præcis klokken 4.48 kom solen så frem og jo den begyndte faktisk at hoppe op og ned, ( husk vi var ædru), et fantastisk syn.

Derefter var det op til Lise igen, den pige sover sgu aldrig, nu havde hun lavet åben for at folk kunne se pinesolen danse, der var vist en del der sagtens kunne se solen danse selv om de var inde i lokalerne, tæt på baren, men altså der var morgenkaffe og rundstykker, det får "Bumserne" vist altid.

Derefter ned for at sove lidt igen, vågnede til regnvejr, men skidt vi skulle først ind mod Hadsund til middag, for strømmen løb kraftigt ud, så jeg ville vente på strømmen, jeg vidste at omkring klokke 12,00 ville den vende.

Afsted kom vi, teltet var næsten tørt, men det regnede næsten hele tiden, så vores nyindkøbte SYDWEST hatte kom i brug, det er en rigtig god rohat i regnvejr.

Irena og Per var startet lidt tidligere, så der var Christina, Johnny og mig tilbage, da vi kom til "Proffessorens" hus holdt vi frokostpause, derefter gik det videre til Hadsund hvor Johnny skulle stoppe, så Christina og jeg fortsatte ind på fjorden, Vi fandt en god lejrplads ved "Stenarmen" lidt før Mariager, regnen holdt op lige som vi skulle til at slå lejr, dejligt og derefter ikke mere regn, jeg havde lovet at fange et par hornfisk til aftensmaden, men måtte finde en ds. Kippers som så var fisken sammen med de nykogte kartofler og tomatsalaten, ganske udmærket.

Mandag kom med godt vejr og svag vind så der blev rigtigt slappet af de sidste km til Hobro

# Referat af generalforsamling i ro-sammengruppen "Kajakbumserne"

Generalforsamlingen begyndte ca. 1545.

**Pkt. 1 Valg af ordstyrer.** Bent Larsen blev foreslået, og valgt.

**Pkt. 2. Formandens beretning.** Henning mindede om den stiftende generalforsamling 29.10.01, hvor otte personer havde stiftet foreningen, og at vi i dag er 11 betalende medlemmer.

Vi havde stræbt efter mindst en aktivitet på vandet i vinterhalvåret. Blandt andet havde vi roet ved Hobro, Hadsund, til Als, og havde flere gange forsøgt at nå til Boelsstenen, hvilket heldigvis ikke var lykkedes, så vi kan stadig arrangere ture dertil. Peter havde været primus motor i ture om Fur og Mors samt en tur gennem Limfjorden fra Thyborøn til Als Odde.

Vinteraktiviteterne havde også omfattet temaaftener, hvor vi havde haft navigatio, turudrustning og turmad.

I den kommende tid vil der også blive arrangeret ture, men det blev understreget at det også er op til andre at iværksætte dem. Man kan altid ringe/maile til andre med kort varsel og høre om nogle vil med.

Vi stiler efter en dag eller to ved "Malorca" sandrevlen ud for Als Odde hvor vi - når vandet bliver varmt nok - vil have en "legedag" hvor vi vil lege os til fortrolighed med kajakken og egne evner, med selvredninger, og der bliver nok også tid til at stifte bekendtskab med rulninger.

Henning lagde op til en forening uden forbud og restriktioner, men med tilbud og fokus på ansvarlighed, først og fremmest over for sig selv, men især for andre, sådan at forstå, at man lærer at sige fra hvis man er usikker, og undersøger om andre har overskud til at hjælpe i en given situation.

Vi ror på eget ansvar, og INGEN andre må eller kan påtage sig ansvaret over for andre.

Dette gælder i almindelighed, men til INSTRUKTØRER der underviser nybegyndere, skal man stille krav om at de mestrer det de underviser i, og har erfaring og overskud til at klare de situationer de bringer uerfarne elever i.

Formandens beretning blev godkendt med applaus

**Pkt. 3. Kassererens beretning.** Johnny fremlagde nok århundredets regnskab. kun indtægter. Nul udgifter. Det kunne Farum lære af.

Kassebeholdningen er pt. på 1.000,00 kr

Det blev drøftet om der skulle bruges penge på en betalingswebseite, men stemningen var at vi skulle holde os til de gratis glæder og leve med at der så kun var plads til lidt. Peter ville undersøge om det var muligt med endnu en side og så en henvisning mellem siderne. Og ellers – Nej tak til reklamer.

Hvorvidt klubben skulle betale for kaffen til generalforsamlingen blev ligeledes nedstemt – vi betaler hver for sig – det burde vi nok have skrevet i indkaldelsen.

Regnskabet blev ligeledes godkendt med applaus.

**Pkt. 4. Valg af bestyrelse.** I henhold til foreningens vedtægter var kun formanden på valg. - Henning blev genvalgt uden modkandidater.

**Pkt. 5. Indkomne forslag.** Da der ikke var indkommet forslag, gik ordstyreren videre til næste punkt

**Pkt. 6. Eventuelt.** Her var heller ikke så meget.

Henning lagde op til et punkt på næste dagsorden omfattende web-sites, der er et vigtigt punkt i vor kommunikation. Henning gjorde opmærksom på at det ikke var helt enkelt at udprinte aktiviteter fra hjemmesiden, noget Peter lovede at kikke på.

Hvor mange skal vi være spurgte Peter, og Johnny gav svaret; - Max. tyve, det er jo ikke alle der ror samtidig. – Så sådan blev det.

Omkring 1630, kunne ordstyreren erklære generalforsamlingen for afsluttet i god ro og orden.

Således vedtaget den, 18.05.02 på Jægerhuset Als Odde.